



Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Εβδομαδιαίο Πληροφοριακό Δελτίο των Ενοριών
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΩΡΑΣ ΤΗΝΟΥ
ΚΑΙ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΚΑΛΑΔΟΥ
Εφημέριος: π. Μάρκος Φώσκολος

21-28 Απριλίου 2024 * Αρ. Τεύχους 1202

5η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ, ΕΤΟΥΣ Β΄

Η Ζωή από το χώμα



Φέτος, που βρισκόμαστε στον Β΄ Κύκλο των Αναγνωσμάτων, διαβάζουμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, αλλά μια άλλη περικοπή, εκείνη που αναφέρεται στην περίφημη φράση του Ιησού: «Αν ο σπόρος του σιταριού που θα πέσει στο χώμα δεν πεθάνει, αυτός μένει μόνος του. Αλλά αν πεθάνει, τότε φέρνει πολύ καρπό. Όποιος αγαπά τη ζωή του, θα τη χάσει. Κι όποιος σ΄ αυτόν τον κόσμο μισεί τη ζωή του, θα τη διαφυλάξει για την αιώνια ζωή» (Ιω 12,24-25). Διαβάζοντας προσεκτικά αυτό το κείμενο αντιλαμβανόμαστε εύκολα πως αναγγέλλει το ίδιο ακριβώς μήνυμα. Ο Χριστός (και ο κάθε πιστός) που αποδέχεται τον θάνατο ως θέλημα του Θεού και δεν επαναστατεί εναντίον του, αλλά συντάσσεται με πίστη στο σχέδιο της σωτηρίας, τότε αυτός μέσα από τον θάνατο περνά στη ζωή και φέρνει πολύ καρπό. Χρειάζεται πίστη για τη χριστιανική θεώρηση του θανάτου, που αποτελεί όχι ένα απλό βιολογικό γεγονός, αλλά ένα μυστήριο, ακατάλυπτο στην ανθρώπινη λογική, αλλά μέσα στη λογική της αιωνιότητας και του σχεδίου σωτηρίας του ανθρώπου από τη θνητότητα.

Αυτή είναι η Νέα Διαθήκη που ο Θεός συνήψε με τους ανθρώπους στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το μυστήριο αυτό μας το φανερώνει ολοκάθαρα το απόσπασμα από την Επιστολή προς Εβραίους: «Ο Ιησούς, ανέπεμψε δεήσεις και ικεσίες με δυνατή κραυγή και με δάκρυα προς εκείνον ο οποίος μπορούσε να τον σώσει από το θάνατο. Και εισακούστηκε εξαιτίας της ευσεβείας του, και αν και ήταν Υιός, έμαθε την υπακοή μέσα από τα παθήματά του. Έτσι έφθασε στην τελειότητα και έγινε αίτιος αιώνιας σωτηρίας για όσους τον υπακούνε».

Το πάθος οδήγησε τον Ιησού ως άνθρωπο στην τελειότητα. Το πάθος και ο θάνατος ανέδειξαν την τέλεια υπακοή του προς τον Πατέρα του, αλλά και υπήρξε η εξέχουσα απόδειξη της αγάπης του προς τους ανθρώπους. Τέτοια αγάπη δεν έδειξε ποτέ και κανένας προς τους ανθρώπους.

Μιμούμενοι και εμείς στη ζωή και στον θάνατο την υπακοή του Ιησού, οδηγούμαστε στην αιώνια ζωή. Έτσι, από το χώμα της γης όπου τάφηκε ο Κύριος, αναβρύζει η αιώνια ζωή για όλους τους ανθρώπους.

Το ενοριακό πρόγραμμα βρίσκεται και στην ιστοσελίδα
www.sannicolo.gr

Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Άγιος Ανσέλμος

Στις 21 Απριλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγ. Ανσέλμου, επισκόπου και διδασκάλου της Εκκλησίας, που έζησε στα 1034-1109. Γεννήθηκε στη Β. Ιταλία και έγινε βενεδικτίνος μοναχός σε ένα μοναστήρι στη Νορμανδία. Διακρίθηκε για τα πολλά του χαρίσματα: πνευματικός καθοδηγητής, παιδαγωγός, ιεροκήρυκας, μεταρρυθμιστής της μοναστικής ζωής. Στη συνέχεια (1093) εξελέγη αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι (Λονδίνο). Αγωνίστηκε με όλες του τις δυνάμεις για να ελευθερωθεί η Εκκλησία από τον έλεγχο και τις αυθαιρεσίες της πολιτικής εξουσίας. Διακρίθηκε, ακόμα, και για τη βαθιά φιλοσοφική και θεολογική του σκέψη. Για το λόγο αυτό ανακηρύχθηκε διδάσκαλος της Εκκλησίας στα 1720. Από τα γνωστότερα έργα του είναι το «Μονολόγιον», το «Περί εκπορεύσεως του Αγ. Πνεύματος», το «Διατί ο Θεός άνθρωπος», κ.ά.

Στον Άγιο Ανσέλμο οφείλεται η λεγόμενη οντολογική απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού και είναι εκείνος ο οποίος κατέγραψε κατά τρόπο συστηματικό το σχέδιο της σωτηρίας.

5η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ, 21 Απριλίου

Μια νέα καρδιά, Κύριε, δημιούργησε μέσα μου!

Ιερ 31,31-34 * Ψ 50 * Εβρ 5,7-9 * Ιω 12,20-33

9.45 πμ Ακολουθία Αίνων - Θ. Λειτουργία της Κυριακής
5.00 μμ Παντηνιακός Δρόμος του Σταυρού από το Εξώ-
μπουργο στον ναό του Αγ. Φραγκίσκου.

* * *

ΔΕΥΤΕΡΑ, 22 Απριλίου

Μαζί σου, Κύριε, κανένα κακό δε φοβάμαι!

Δαν 13 * Ψ 22 * Ιω 8,1-11

8.30 πμ Ακολουθία των Αίνων της Τεσσαρακοστής
7.30 Θ. Λειτουργία

* * *

ΤΡΙΤΗ, 23 Απριλίου Αγ. Γεωργίου

Εισάκουσε, Κύριε, τη κραυγή των φτωχών σου!

Αρ 21,4-9 * Ψ 101 * Ιω 8,21-30

7.30 μμ ΣΚΑΛΑΔΟΣ Θ. Λειτουργία

* * *

ΤΕΤΑΡΤΗ, 24 Απριλίου

Θυμήσου, Κύριε, την αγάπη σου!

Δαν 3 * Δαν 3,52-56 * Ιω 8,31-42.

7.00 μμ Ακολουθία του «Δρόμου του Σταυρού»

* * *

ΠΕΜΠΤΗ, 25 Απριλίου Αγ. Μάρκου Ευαγγελιστή

**Θα αναγγείλω στους αδελφούς μου,
την αγάπη του Κυρίου!**

1Πε 5,5-14 * Ψ 88 * Μκ 16,15-20

7.30 μμ Θ. Λειτουργία

* * *

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26 Απριλίου Αγ. Κλητού, πάπα

Στην αγωνία μου σε επικαλούμαι: Σώσε με, Κύριε!

Ιερ 20,10-13 * Ψ 17 * Ιω 10,31-42

7.30 μμ «Στέκει η Μάνα» και δείπνο αγάπης Νεολαίας

* * *

ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 Απριλίου Αγ. Συμεών, μάρτυρα

Ο Κύριος συνάζει τον λαό του!

Ιεζ 37,21-28 * Ιερ 31,10-13 * Ιω 11,45-56

7.30 μμ ΣΚΑΛΑΔΟΣ Ευλογία - Θ. Λειτουργία των Βαΐων

* * *

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ, 28 Απριλίου

Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες!

Ησ 50,4-7 * Ψ 21 * Φιλ 2,6-11 * Μκ 14,1-15,47

9.00 πμ Ευλογία των Βαΐων στον Αγ. Αντώνιο - Λιτα-
νεία και Θ. Λειτουργία των Βαΐων στον ενοριακό ναό

* * *

**Στις 8.30 πμ όλες τις μέρες, πλην Σαββάτου ψάλλεται
στον ενοριακό μας Ναό η Ακολουθία των Αίνων.**

*

**Σημ. Κάθε απόγευμα, μισή ώρα πριν την τελετή, ο ε-
φημέριος θα είναι διαθέσιμος για εξομολογήσεις.**

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΟΝΕΜΕΝΗ

«Δίπλα στον Σταυρό του Ιησού», λέει στο Ευαγγέλιό του ο Ιωάννης, «στεκόταν η Μαρία η μητέρα του Ιησού». Από αυτή και μόνο τη φράση συμπεραίνουμε πως η παρουσία της Παναγίας σε όλο τον δρόμο του Σταυρού του Ιησού ήταν συνεχής. Και άλλα πρόσωπα τη συνόδευαν προφανώς. Η αλληλεγγύη σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δεδομένη, αλλά τότε ήταν δεδομένη και η αγάπη και κάποιων άλλων, όπως του αποστόλου Ιωάννη και σίγουρα κάποιων στενών φίλων και συγγενών. Αυτοί, οι άλλοι, βρίσκονταν εκεί από συμπάρασταση και από αγάπη, αλλά η παρουσία της Μητέρας ήταν αναντικατάστατη.

Όχι μόνο ως παρουσία, που, ενδεχομένως, και πολλές άλλες μητέρες θα έκαναν το ίδιο σε ανάλογες περιπτώσεις, η παρουσία της Παναγίας είχε και ένα τελείως διαφορετικό χαρακτήρα. Ο πόνος της αποτελούσε συμμετοχή στο πάθος και στον πόνο του Υιού της για τον ίδιο σκοπό που και Εκείνος πρόσφερε τη ζωή του. Αυτός ο πόνος της είχε αναγγελθεί από τον προφήτη Συμεών, τη μέρα της Υπαπαντής: «...και τη δική σου την ψυχή, δίκοπη ρομφαία θα την διαπεράσει...».

Όλη την υπόλοιπη ζωή της, μας λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, η Παναγία θυμόταν αυτά τα λόγια και τα μελετούσε μέσα στην καρδιά της. Τώρα, στον δρόμο του Σταυρού και στον Γολγοθά τα έβλεπε να υλοποιούνται. Δίκοπο σπαθί, όντως, πέρασε την καρδιά της, βλέποντας την άδικη καταδίκη του Ιησού σε θάνατο, ακολουθώντας τον, φορτωμένο με τον σταυρό, στη σκληρή πορεία του Γολγοθά, στη διαδικασία της σταύρωσης και της ύψωσης, στην αγωνία και στον θάνατό του. Με τρομερό πόνο τον δέχτηκε νεκρό στην αγκαλιά της και τον αποχωρίστηκε για να τον θάψουν.

Δίκαια, λοιπόν, ο λαός των χριστιανών την ονομάζει και την τιμά ως «Παναγία η Πονεμένη», με τους Επτά πόνους και τη θεωρεί παρούσα στο προσκέφαλο κάθε πονεμένου ανθρώπου που πλησιάζει προς τον θάνατο. Ας την επικαλούμαστε με τα λόγια του υμνωδού: «Αγία Μητέρα, τούτο κάμε, στην καρδιά μας πάντα νά-ναι του Εσταυρωμένου οι πληγές!»

Την **Κυριακή 21 Απριλίου** η τοπική μας Εκκλησία θα τελήσει την Ακολουθία του Δρόμου του Σταυρού, ενωμένη σε μια προσευχή, διανύοντας την απόσταση από το Εξώμπουργο ως τον ναό του Αγ. Φραγκίσκου, συνοδεία προς τον Ιησού Χριστό Πάσχοντα και προς την Παναγία την Πονεμένη.

Το τηλέφωνο του Γραφείου της Ενορίας είναι **22830-22292**, για να ορίσετε προσωπική συνάντηση.

Για ό,τι επείγον, μπορείτε να καλείτε το προσωπικό τηλέφωνο του εφημερίου **6972037957**.