



# Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Εβδομαδιαίο Πληροφοριακό Δελτίο των Ενοριών  
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΩΡΑΣ ΤΗΝΟΥ  
ΚΑΙ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΚΑΛΑΔΟΥ  
Εφημέριος: π. Μάρκος Φώσκολος

10 - 17 Ιανουαρίου 2021 \* Αρ. Τεύχους 1042

1η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

## Το Βάπτισμα



Η σκηνή της βάπτισης του Ιησού, όπως την περιγράφουν οι ευαγγελιστές, φαίνεται τόσο συνηθισμένη που θα μπορούσαμε να την χαρακτηρίσουμε χωρίς ιδιαίτερη σπουδαιότητα: ο Ιησούς στη σειρά μαζί με άλλους άνδρες στην όχθη του Ιορδάνη περιμένει τη σειρά του για να βαπτιστεί από ένα συνηθισμένο πρόφητη της ιουδαϊκής κοινωνίας, που την εποχή εκείνη δεν ήταν και λίγοι.

Κι έτσι θα ήταν αν αυτή τη συνηθισμένη σκηνή δεν την διαπερνούσε κάτι το θεϊκό: ο ουρανός ανοίγει και η φωνή του Θεού Πατέρα διακηρύττει με επισημότητα: «Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο έθεσα την ευαρέσκειά μου». Συνάμα το Άγιο Πνεύμα επιβεβαιώνει τη φωνή του Πατέρα και κατέρχεται πάνω στον άγνωστο, μέχρι τότε, Ιησού από τη Ναζαρέτ. Μια εισβολή του Θεού στον ανθρώπινο κόσμο. Στην κυριολεξία εισβολή, αφού όχι μόνο γίνεται με τον επισημότερο τρόπο, αλλά έχουμε τη ζωντανή παρουσία και ενέργεια και των τριών Θεϊκών Προσώπων να εκδηλώνεται κατά τρόπο μεγαλειώδη.

Η εικόνα του Αγίου Πνεύματος που κατέρχεται με τη σωματική μορφή ενός περιστεριού, μας οδηγεί αναγκαστικά σχεδόν, σε δυο εικόνες της Παλαιάς Διαθήκης. Αρχικά στην εικόνα της Γένεσης λίγο πριν τη δημιουργία, όταν «το Πνεύμα του Θεού περιφερόταν πάνω από τα νερά» του αρχικού χάους. Η δεύτερη εικόνα είναι εκείνη του περιστεριού που επιστρέφει στον Νώε μετά το τέλος του κατακλυσμού. Και στις δυο αυτές εικόνες, μπορούμε να διαβάσουμε το μήνυμα της σημερινής εορτής της Βάπτισης του Κυρίου. Όπως και τότε το Πνεύμα του Θεού αναγγέλλει τη δημιουργία, την αναγέννηση ενός νέου κόσμου, μέσα από τα ερείπια του χάους της αμαρτίας, που ξέπλυνε ο κατακλυσμός. Διακρίνουμε ένα νέο κόσμο να εμφανίζεται στο προσκήνιο της ιστορίας. Στον κόσμο αυτό πρωταγωνίστης είναι ο Θεός, μέσω του Ιησού.

Ο κόσμος αυτός είναι συνδεδεμένος με το Μυστήριο του Βαπτίσματος, μέσω του οποίου εμείς αναγεννηθήκαμε. Ας μη λησμονούμε το μεγάλο αυτό Μυστήριο που κρύβεται πίσω από το φυσικό στοιχείο του νερού και που μας χάρισε την αιώνια ζωή!

Το Δελτίο μας βρίσκεται και στην ιστοσελίδα,  
[www.sannicolo.gr](http://www.sannicolo.gr)

ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ,  
ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ

## Άγιος Αντώνιος ο μέγας

Στις 17 Ιανουαρίου εορτάζουμε τη μνήμη του Αγ. Αντωνίου του μεγάλου, του καθηγητή της ερήμου, όπως ονομάστηκε. Ο Αντώνιος, γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου γύρω στο έτος 250, ζούσε μια ήσυχη επαγγελματική και οικογενειακή ζωή, ωστόσο άκουσε τυχαία μια μέρα την ευαγγελική περικοπή με τον πλούσιο νέο που ζητούσε στον Ιησού για το πώς να αποκτήσει την αιώνια ζωή (Μκ 10,17-22). Ακούγοντας την απάντηση του Ιησού, αισθάνθηκε πως ο Ιησούς του μιλούσε άμεσα και προσωπικά. Σηκώθηκε, πήγε και πούλησε όλα του τα υπάρχοντα, τα μοίρασε στους φτωχούς και αναχώρησε για την έρημο, όπου ζούσε μόνο από ελεημοσύνη. Πλήθος κόσμου άρχισε να τον επισκέπτεται και να ζητά τη βοήθεια και τη συμβουλή του, μεταξύ των οποίων και ο Αγ. Αθανάσιος, που έγραψε τη βιογραφία του. Ο Αντώνιος επέστρεψε από την έρημο μόνο για να ενθαρρύνει τους μάρτυρες στη φυλακή. Μαζί με τον Αγ. Παχώμιο θεωρείται ιδρυτής του μοναχισμού. Πέθανε το έτος 355.

## ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

**ΚΥΡΙΑΚΗ, 10 Ιανουαρίου 2015 (Α')**

**Η ΒΑΠΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ**

**Με χαρά θα αντλήσουμε από τις πηγές της σωτηρίας!**

Ησ 55,1-11 \* Ησ 12,2-6 \* Ιω 5,1-9 \* Μκ 1,7-11

10.00 πμ Θ. Λειτουργία Κυριακής

5.30 μμ ΣΚΑΛΑΔΟΣ Θ. Λειτουργία Κυριακής

\* \* \*

**ΔΕΥΤΕΡΑ, 11 Ιανουαρίου**

**Μαζί με τους αγγέλους, προσκυνούμε τον Κύριο!**

Εβρ 1,1-6 \* Ψ 96 \* Μκ 1,14-20

5.30 μμ Θ. Λειτουργία κλεισμένων των θυρών

\* \* \*

**ΤΡΙΤΗ, 12 Ιανουαρίου**

**Έθεσες τον Υιό σου πάνω από καθετί!**

Εβρ 2,5-12 \* Ψ 95 \* Μκ 1,21-28

5.30 μμ Θ. Λειτουργία κλεισμένων των θυρών

\* \* \*

**ΤΕΤΑΡΤΗ, 13 Ιανουαρίου**

**Είναι πιστός ο Κύριος στη διαθήκη του!**

Εβρ 2,14-18 \* Ψ 105 \* Μκ 1,29-39

5.30 μμ Θ. Λειτουργία κλεισμένων των θυρών

\* \* \*

**ΠΕΜΠΤΗ, 14 Ιανουαρίου**

**Κάμε να ακούμε, Κύριε τη φωνή σου!**

Εβρ 3,7-14 \* Ψ 95 \* Μκ 1,40-45

5.30 μμ Θ. Λειτουργία κλεισμένων των θυρών

\* \* \*

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15 Ιανουαρίου**

**Ας ψάλλουμε στον Κύριο, τη σωτηρία μας!**

Εφ 6,10-18 \* Ψ 15 \* Μτ 19,16-21

5.30 μμ Θ. Λειτουργία κλεισμένων των θυρών

\* \* \*

**ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 Ιανουαρίου**

**Τα λόγια σου, Κύριε, είναι ζωή και πνεύμα!**

Εβρ 4,12-16 \* Ψ 19 \* Μκ 2,13-17

Δεν θα έχει απογευματινή Θ. Λειτουργία

\* \* \*

**Β' ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, 17 Ιανουαρίου (Β')**

**ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ**

**Έρχομαι, Κύριε, να εκτελέσω το θέλημά σου!**

1 Σαμ 3,3-10.19\* Ψ 39 \* 1Κορ 6,13-20 \* Ιω 1,35-42

10.00 πμ Θ. Λειτουργία Κυριακής

5.30 μμ ΣΚΑΛΑΔΟΣ Θ. Λειτουργία της Κυριακής

### ΥΓΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα δεν επιτρέπουν ακόμη τελετές στους ναούς μας με συμμετοχή κόσμου.

Για όλη την περίοδο η τέλεση των Λειτουργιών (βλ. πρόγραμμα) θα γίνεται κλεισμένων των θυρών με την παρουσία του ψάλτη, του αναγνώστη και του νεωκό-

## ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ...

ρου έως 4 άτομα.

Επιπλέον συνεχίζεται η αναστολή της λειτουργίας του κατηχητικού, της τέλεσης Μυστηρίων (γάμων – βαπτίσεων), μνημοσύνων, πανηγυριών. Η Ακολουθία της Κηδείας, τελείται στο Κοιμητήριο με παρουσία έως 9 ατόμων σύγγενεις Α' βαθμού.

Για οποιαδήποτε πνευματική ανάγκη, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Εφημέριό σας, τηλεφωνικά.

Όσοι ασθενείς και ηλικιωμένοι ζητήσουν τη Θ. Κοινωνία, δεν θα την στερηθούν (σε επείγουσες περιπτώσεις).

Το Δελτίο δεν θα βρίσκεται τυπωμένο για όσο καιρό οι ναοί θα είναι κλειστοί, αλλά θα μπορείτε να το βρίσκετε ανανεωμένο κάθε Σάββατο στην ιστοσελίδα της Ενορίας μας: [www.sannicolo.gr](http://www.sannicolo.gr).

Μπορείτε να παρακολουθείτε (πνευματική συμμετοχή) τη Θ. Λειτουργία της Κυριακής από το SYROS TV1 (11.00 πμ και 5.00 μμ). Επίσης, διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας της Καθολικής Επισκοπής Σύρου και της ιστοσελίδας του καναλιού [www.syrostv1.gr](http://www.syrostv1.gr).

Ακόμη από τον Άγιο Διονύσιο στην Αθήνα μεταδίδεται κάθε Κυριακή ζωντανά (11.00 πμ) μέσω του Youtube στο σύνδεσμο: <https://www.youtube.com/channel/UCmXLllg8VRmzkgGs6aLU4CQ>.

### ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΣΗΦ

Ο πάπας Φραγκίσκος όρισε το έτος 2021 ως **Έτος αφιερωμένο στον Άγιο Ιωσήφ**, τον θετό πατέρα του Ιησού Χριστού, τον αρχηγό της Αγίας Οικογένειας, τον προστάτη της Εκκλησίας, τον άγιο του Καλού Θανάτου! Είναι ευκαιρία να στρέψουμε όλοι και ιδιαίτερα οι πατέρες το βλέμμα τους προς τον μεγάλο αυτόν Άγιο και να διδαχτούν ιδίως απ' την συμπεριφορά του. Είναι ο άγιος που δε μιλούσε, που άκουγε και υπάκουγε στον Θεό, που αναλάμβανε τις ευθύνες του και τις έφερε σε τέλος. Είναι ο άγιος που δεν σκεπτόταν τον εαυτό του, αλλά τους άλλους.

Το τηλέφωνο του Γραφείου της Ενορίας είναι **22830-22292**, για να ορίσετε προσωπική συνάντηση.

Για ό,τι επείγον, μπορείτε να καλείτε το προσωπικό τηλέφωνο του εφημερίου **6972037957**.