



# Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Εβδομαδιαίο Πληροφοριακό Δελτίο των Ενοριών  
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΩΡΑΣ ΤΗΝΟΥ  
ΚΑΙ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΚΑΛΑΔΟΥ  
Εφημέριος: π. Μάρκος Φώσκολος

18 - 25 Οκτωβρίου 2020 \* Αρ. Τεύχους 1032

28η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Α΄

## Τα του Θεού, τω Θεώ



ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ο Λόγος του Θεού μας παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα της Βασιλείας του Θεού. Συνήθως όταν διαβάζουμε το απόσπασμα του Ευαγγελίου που αναφέρεται στην περίφημη φράση του Χριστού «Τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού εις τον Θεόν», ο νους μας πηγαίνει στην κλασική ερμηνεία ότι ο χριστιανός πρέπει να διαχωρίζει και να αποδίδει όσα ανήκουν στην πολιτική εξουσία από εκείνα που αφορούν τον Θεό. Αλλά αυτή δεν είναι η μόνη δυνατή ερμηνεία αυτού του σημαντικού κειμένου.

Το σπουδαιότερο πράγμα στο οποίο μας προσκαλεί η ευαγγελική περικοπή είναι να ξανασκεφτούμε για την αποστολή που έχουμε μέσα στον κόσμο, ως χριστιανοί. Στο πρόσωπό του Ιησού μπορούμε να διακρίνουμε τη χριστιανική μας ταυτότητα και την αποστολή μας. Είμαστε καλεσμένοι να συνειδητοποιήσουμε την ταυτότητά μας ως παιδιά ενός μοναδικού Πατέρα, χωρίς να έχουμε κάνει κάτι που να το αξίζουμε από την πλευρά μας. Η απόλυτη πρωτοβουλία ανήκει στον Θεό. Κάλεσε εμάς όπως θα μπορούσε να είχε καλέσει οποιονδήποτε, ακόμα και ένα ειδωλόατρη για να πρωταγωνιστήσει στην ιστορία της σωτηρίας (1ο ανάγνωσμα). Ο Θεός, λοιπόν, μας κάλεσε μέσω του Χριστού στη μεταστροφή και στην αποστολή μέσα στον κόσμο, για να φέρουμε και στους άλλους αδελφούς μας το χαρούμενο μήνυμα της αγάπης του Θεού (βλ. 2ο ανάγνωσμα).

Όπως έκαμε ο Ιησούς, σ' αυτή τη βασική αποστολή, δεν πρέπει να καταλήξουμε σε κανενός είδους συμβιβασμό με τις ανθρώπινες πραγματικότητες, όπως είναι η πολιτική, αλλά και δεν πρέπει να τις περιφρονούμε. Η πολιτική αποσκοπεί στη διατήρηση μιας δίκαιης τάξης μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων και μόνο άνθρωποι με αρετές μπορούν να τη υπηρετούν σωστά. Πράγματι, οφείλουν να αποβλέπουν στο κοινό καλό και στην πρόοδο όλων των μελών της κοινωνίας.

Δεν είναι λίγοι οι χριστιανοί που ενεργοποιούνται στην πολιτική, σε όλα τα μέρη του κόσμου. Εμπνέονται από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου για ισότητα, δικαιοσύνη και ειρήνη. Εμείς οφείλουμε να αναγνωρίζουμε το έργο τους και να προσευχόμαστε ώστε να κυβερνούν την ανθρώπινη κοινωνία πάντοτε με αρετή και δικαιοσύνη.

Το Δελτίο μας βρίσκεται και στην ιστοσελίδα,  
[www.sannicolo.gr](http://www.sannicolo.gr)

ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ,  
ΕΝΑΣ ΑΓΙΟΣ

## Η Αγία Ούρσουλα παρθενομάρτυρας

Στις 21 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Ούρσουλας, παρθένου και μάρτυρα.

Και της αγ. Ούρσουλας η ζωή είναι διανθισμένη με αρκετούς μύθους. Εκείνα που είναι βέβαια, είναι τα παρακάτω:

Η Ούρσουλα, πολύ όμορφη κόρη ενός βασιλιά της Βρετανίας, αποφάσισε να παντρευτεί το γιο ενός βασιλιά της Γερμανίας, υπό τον όρο ότι αυτός θα βαπτιζόταν. Στο ταξίδι της προς τον μελλοντικό σύζυγό της σκοτώθηκε από τους Ούννους του Αττίλα, μαζί με 11 άλλες κοπέλες που τη συνόδευαν. Αργότερα τις 11 κοπέλες τις μέτρησαν ως 11.000...

Βέβαιο είναι πως η Ούρσουλα πέθανε μάρτυρας, και ίσως στα χρόνια του αυτοκράτορα Διοκλητιανού.

Πολλές αγίες ιδρύτριες ταγμάτων έθεσαν την αγία Ούρσουλα ως προστάτισσα τους και των κοριτσιών που διαπαιδαγωγούσαν. Στον τόπο μας είναι γνωστό το τάγμα των Αδελφών Ουρσουλινών, που όμως ιδρύθηκε από την Αγία Άγγελα και αφιερώθηκε στην Αγ. Ούρσουλα.

**29η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, 18 Οκτωβρίου (Α')****Σε Σένα, Κύριε, η δόξα και η δύναμη!**

Hσ 45,1.4-6 \* Ψλ 95 \* 1 Θεσ 1,1-5 \* Μτ 22,15-21

9.45 πμ Ακολουθία των Αίνων

10.00 πμ Θ. Λειτουργία της Κυριακής

6.30 μμ Θ. Λειτουργία της Κυριακής

\* \* \*

**ΔΕΥΤΕΡΑ, 19 Οκτωβρίου Αγ. Παύλου του Σταυρού****As ψάλλουμε στον Κύριο ένα νέο άσμα!**

Eφ 2,1-10 \* Ψ 99,2-5 \* Λκ 12,13-21

\* \* \*

**ΤΡΙΤΗ, 20 Οκτωβρίου****Εσύ, Κύριε, είσαι η ειρήνη μας!**

Eφ 2,12-22 \* Ψ 84 \* Λκ 12,35-38

6.30 μμ ΣΚΑΛΑΔΟΣ Θ.Λειτουργία

\* \* \*

**ΤΕΤΑΡΤΗ, 21 Οκτωβρίου Αγ. Ούρσουλας****Ο Κύριος Ιησούς είναι η σωτηρία και η χαρά μας!**

Eφ 3,2-12 \* Hσ 12,2-6 \* Λκ 12,39-48.

6.30 μμ Θ. Λειτουργία

\* \* \*

**ΠΕΜΠΤΗ, 22 Οκτωβρίου Αγ. Ιωάννη-Παύλου Β'****Η χάρη του Κυρίου πλημμυρίζει όλο τον κόσμο!**

Eφ 3,14-21 \* Ψ 32 \* Λκ 12,49-53

6.30 μμ Θ. Λειτουργία.

\* \* \*

**ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23 Οκτωβρίου****Όποιος αναζητεί τον Κύριο, θα δει τη σωτηρία!**

Eφ 4,1-6 \* Ψ 23 \* Λκ 12,54-59.

6.30 μμ Θ. Λειτουργία

\* \* \*

**ΣΑΒΒΑΤΟ, 24 Οκτωβρίου****Εσύ, Κύριε, είσαι η ισχύς του λαού σου!**

Eφ 4,7-16 \* Ψ 121 \* Λκ 13,1-9

5.00 μμ Γάμος Νικολάου Ζαλώνη και Σοφίας Αμεραλή

6.30 μμ ΣΚΑΛΑΔΟΣ Θ. Λειτουργία Κυριακής

\* \* \*

**30η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, 25 Οκτωβρίου (Β')****Σε αγαπώ, Κύριε! Εσύ είσαι η δύναμή μου!**

Eξ 22,20-26 \* Ψ 17 \* 1 Θεσ 1,5-10 \* Μτ 22,34-40

9.45 πμ Ακολουθία των Αίνων

10.00 πμ Θ. Λειτουργία της Κυριακής

6.30 μμ Θ. Λειτουργία της Κυριακής

\* \* \*

**Σημ. Πριν την τέλεση της Θ. Λειτουργίας κατά τις καθημερινές, θα απαγγέλουμε το Άγιο Ροδόριο προς τιμήν της Παναγίας. Ενωθείτε μαζί μας στην προσευχή της καθολικής οικογένειας!!****Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΑΣ****Λειτουργία, φόρεμα και άμφια –1**

Σήμερα είμαστε συνηθισμένοι όταν πάμε στην εκκλησία για κάποια τελετή να φορούμε όλοι μας τα κανονικά μας ρούχα. Παλαιότερα, όταν την Κυριακή πηγαίναμε στην εκκλησία, φορούσαμε τα καλά μας ρούχα, έστω κι αν αυτά ήταν φτωχικά. Τώρα, κάποιοι και κάποιες δεν έχουν συναίσθηση που πάνε και δεν τους ενδιαφέρει η μορφή της ενδυμασίας τους. Είναι όμως υποχρεωτικό ο λειτουργός να φορεί κάποια ενδυμασία, που αν την φορούσε έξω από τον ναό θα ήταν μάλλον αντικείμενο για φωτογράφιση... Δεν ήταν πάντα έτσι. Δυο παραδείγματα από την ιστορία της Εκκλησίας:

Το έτος 303, κατά τη διάρκεια ενός διωγμού, η αστυνομία του αυτοκράτορα εισέβαλε σε ένα χριστιανικό σπίτι στη Β. Αφρική όπου συγκεντρώνονταν οι χριστιανοί για να τελέσουν τη λατρεία τους. Είχαν διαταγή οι στρατιώτες να κάνουν ένα λεπτομερή κατάλογο για ό,τι βρουν, ο οποίος, για καλή μας τύχη, διασώθηκε. Βρήκαν περγαμηνές που περιείχαν προσευχές και κείμενα της Αγ. Γραφής, 2-3 χρυσά δισκοπότηρα και άλλα. Ανάμεσα σ' όλα αυτά αναφέρονταν και 82 γυναικείες στολές και 16 ανδρικές. Εκτός από τη μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον αριθμό των ανδρών και των γυναικών, κάνει εντύπωση και το γεγονός πως οι πιστοί όταν συγκεντρώνονταν για να τελέσουν την Ευχαριστία φορούσαν ένα ειδικό ένδυμα (σαν μανδύα), πιθανόν λευκό (ίσως ο χιτώννας του Βαπτίσματος) καθώς και άλλα σανδάλια από εκείνα που χρησιμοποιούσαν. Ίσως στην καθημερινή ζωή πολλοί να κυκλοφορούσαν ξυπόλητοι.

Το δεύτερο παράδειγμα προέρχεται από τη Γαλλία, όπου οι ιερείς πριν τελέσουν κάποια τελετή φορούσαν ειδικά ενδύματα (σήμερα τα λέμε άμφια) προερχόμενα από τη μοναστική παράδοση. Όταν το έμαθε στη Ρώμη ο πάπας Αγ. Κελεστίνος Α' (422-432 μ. Χ.) έστειλε μια αυστηρή επιστολή στις συγκεκριμένες επισκοπές και τους επίπληξε: «Πρέπει να ξεχωρίζουμε από τους άλλους ως προς τη διδασκαλία και όχι ως προς την ενδυμασία, από τη διαγωγή και όχι από το φόρεμα, από την καθαρότητα του νου και όχι από εξωτερικά στολίδια»... (Συνεχίζεται)

**ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ**

Συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ τα μέτρα προστασίας της υγείας των πιστών εντός των ναών. Εκτός από τα γνωστά (απολυμαντικά στην είσοδο, τήρηση αποστάσεων, φυσικός εξαερισμός), είναι υποχρεωτική η χρήση υγειονομικής μάσκας εντός του ναού. Τα μέτρα είναι υποχρεωτικά και απαραίτητα, αλλά να θυμόμαστε πως και οι φοβίες είναι επίσης σοβαρές ασθένειες.

Το τηλέφωνο του Γραφείου της Ενορίας είναι **22830-22292**, για να ορίσετε προσωπική συνάντηση.

Για ό,τι επείγον, μπορείτε να καλείτε το προσωπικό τηλέφωνο του εφημερίου **6972037957**.